



EDITIE:

- Covid-19
- Mededelingen
- Klas meester Jos
- Klas juf Eveline
- Klas juf Lien
- Klas juf Nancy
- Klas juf Davinia
- Klas juf Nele / juf Hanne
- Klas juf Katleen
- Klas juf Sofie
- Klas meester Thomas



Extra maatregelen



Code oranje zal op maandag **09 november '20** in werking treden. Dit betreft interne veranderingen. Voor de ouder(s) zal er niet zo veel veranderen.

Momenteel vallen wij nog steeds onder code geel.

Vandaag zal er met de kinderen ook een brief worden meegegeven met de Coronamaatregelen vanaf maandag **09 november '20**.

Indien hierover vragen zijn, aarzel dan niet om de school te contacteren.



Mededelingen



Halloween - Op vrijdag 30 oktober mogen de kinderen verkleed naar school komen, gelieve de kinderen niet te schminken.

Oudercontact - Omwille van de Corona-maatregelen zullen we het oudercontact voor de lagere school terug telefonisch organiseren. Logistiek is het praktisch onmogelijke zaak om dit Coronaproof te organiseren. Er wordt eveneens een schriftelijk rapport met uw kind meegegeven. Er dient ingeschreven te worden voor het oudercontact.

Schoolraad - De huidige legislatuur van de schoolraad loopt tijdens dit schooljaar ten einde. Binnenkort zijn er dus nieuwe selecties en verkiezingen voor de samenstelling van die schoolraad. De schoolraad bevat 3 personeelsleden, 3 ouders en 2 coöptaties. De voorbije 2 legislaturen konden we telkens rekenen op een vooruitstrevende schoolraad die veel zaken in een goede en vernieuwende richting stuurde. Wilt u meer info of wenst u zich kandidaat te stellen, neem dan gerust contact op met de directie.

Herfstvakantie - Van maandag **02 november '20** tot zondag **08 november '20** is er herfstvakantie.

Instapdatum peuters - Na de herfstvakantie mogen we terug enkele peutertjes verwelkomen. We kijken alvast uit naar hun komst op onze basisschool.

Open deur - Op zaterdag **21 november '20** kunnen ouders van instappende peuters/kleuters of nieuwe geïnteresseerden onze school komen bezoeken tussen 10u -12u. Tijdens dit eerste onthaalmoment van dit schooljaar kunnen vragen gesteld worden aan de leerkrachten.

Geen school - Op woensdag **11 november '20** is er geen school omwille van Wapenstilstand en op vrijdag **20 november '20** is er geen school omwille van een pedagogische studiedag.



Klas meester Jos



Deze week en volgende week werken we klasoverschrijdend rond het thema “Een huis bouwen”. Samen met het tweede en derde kleuter leren we meer over huizen. Hoe ze gebouwd worden en welke materialen er gebruikt worden om te bouwen. Dinsdagnamiddag hebben we de regendruppels kunnen ontwijken en zo eens de huizen bekeken rondom onze school. We zagen allerlei verschillende huizen. Huizen die groot zijn, huizen met hout, een huis met kurk aan de voorkant, ... De daken waren schuin en plat, veel verschillende voorgevels enzovoort. Natuurlijk mochten de vriendjes ook proberen huizen te bouwen. Blokken en Lego zijn daarvoor leuk materiaal, maar ook het materiaal dat je meegaf met je kind was superleuk om mee te bouwen. Hoe test de meester de sterkte van de huizen? Het kleuterteam heeft het verhaal van de drie biggetjes nagespeeld. De meester speelde de grote sterke wolf en die blies zo hard hij kon om de huisjes te laten omvallen. Als het huisje niet omver viel, was het huis sterk genoeg. Of vielen ze niet om omdat de grote sterke wolf met een mondmasker op moest blazen?

Klas van juf Eveline



Maandag waren we allemaal super enthousiast om aan het project te beginnen. Vele kindjes hadden materiaal mee. De juffen en meester speelden een klein toneeltje over de 3 biggen en de wolf. Uit dat verhaal leerden we dat een stenen huisje het sterkste is. Op dinsdag wandelden we door enkele straten van Kuurne om huizen te bekijken. We zagen veel verschillende muren, daken, deuren, enz... Met alle materiaal dat we verzamelden, maakten we nieuwe hoeken in de zaal. Telkens mochten er van iedere klas enkele kinderen in die hoeken spelen. We hadden een hoek met: allerlei dozen en kleefband, allerlei kartonnen rollen en kleefband, zandbakjes met vormpjes, ... Het was superleuk om zelf te ontdekken hoe we met al die materialen een huis konden bouwen.

Klas van juf Lien



De eerste week van ons project ‘ik bouw een huis’ is al voorbij... Eerst en vooral een dank je wel aan iedereen die spulletjes meebracht om mee te spelen of om te tonen en onze klas te versieren! We begonnen met een brainstorm over een huis bouwen, waaraan denk je dan, wat heb je allemaal nodig, ...? En daarna gingen we elk in onze klas de spullen waarnemen die we meebrachten. We keken naar een klein toneelstukje van de drie biggetjes en de wolf. De juffen speelden de biggetjes die elk een huisje bouwden en meester was de wolf die ze kapot probeerde te blazen... De verhaallijn werd besproken en we kwamen tot de conclusie dat het stenen huisje het sterkste was! De zaal werd omgetoverd tot verschillende experimenteerhoekjes met: grote blokken, verschillende dozen, grote vloerpuzzels, zand met water, kartonnen buizen, pvc-buizen, ...



Maandelijks gaan we naar de bieb van Kuurne. Daar mogen we 2 boeken kiezen die passen bij ons qua niveau, leeftijd, leesniveau, hobby of interesse. Er mag 1 strip bij zijn. In de klas kijken en lezen we vaak in de boeken. We wisselen ook met elkaar, want na een week ken je het boek van binnen en van buiten. Leesplezier vinden is de hoofddoelstelling van deze bezoeken. In België mogen we tot ons 18e gratis naar de bieb! Dat is een mooi cadeau. Probeer met mama en papa of met oma of opa ook af en toe naar de bieb te gaan. Dat mag ook in Kortrijk, Harelbeke, of waar je maar wil. In de klas bekeken we al het oeuvre van A.M.G Schmidt. Haar spin Sebastiaan is zo'n mooi gedicht. In ons herfstthema past dit helemaal.

Klas van juf Davinia



Het heeft een tijdje geduurd, maar nu zien we toch stilletjes aan de herfst om ons heen: veel wind, regelmatig regenbuien, blaadjes die verkleuren, afvallen en rond ons heen waaien,... Onze muzische les sloot dan ook perfect bij dit seizoen aan. Allerlei aspecten kwamen aan bod: er werden verschillende muziekfragmenten beluisterd en besproken. We probeerden ons zo goed mogelijk in te leven in de verschillende fragmenten. Zo veranderden we als het ware zelf in een 'herfstblaadje' en bewogen we mee op het ritme van de muziek. We leerden ook een liedje over een egel en knutselden leuke en creatieve herfstbomen door aan de slag te gaan met waterverf en tandenborstel. De techniek van spatten werd hierbij toegepast. Naast al dat leuks, hebben we heel wat toetsjes gemaakt deze week want binnenkort komt ons eerste rapport in het tweede leerjaar eraan. Onze spreekopdracht vonden we leuk om te doen. We moesten als het ware raadseltjes maken over onze klasgenoten. Dit lijkt evident, maar we moesten toch met heel wat aspecten rekening houden, maar we slaagden erin om onze spreekangst te overwinnen!

Klas van juf Nele / juf Hanne

Deze week kregen we post! Post, persoonlijk geadresseerd aan onze klas! Onze juffen regelden een correspondentieklas en zo mochten we deze week onze eerste brief ontvangen. We kropen zelf dan ook onmiddellijk in de pen om terug te schrijven. We vinden het wel spannend en willen veel weten over onze nieuwe pennenvrienden uit het 3de leerjaar van GO! De Klim-Op in Tiselt. Hopelijk werkt de post een beetje mee en komen onze brieven vlot bij elkaar aan! Natuurlijk gebruiken we ook de pc's, i-pads en chromebooks om onze avonturen neer te schrijven, maar een echte brief ontvangen is toch een tikkeltje specialer in ons digitale tijdperk. En we kregen nog een ander leuk nieuwtje ook: juf Jessie is opnieuw mama geworden! Wat waren we in de wolken toen we hoorden dat ze nog een dochttertje heeft gekregen! We wensen haar alvast langs deze weg een dikke proficiat van ons allemaal!



Klas van juf Katleen



Mossen, varens, paddenstoelen ontdekken met eigen ogen in de Groene Long is leuk. We genoten van deze uitstap samen met juf Katleen en Hanne. Blaadje hier, blaadje daar... hoe meer hoe liever...

Daarnaast blijven we oefenen op onze maal- en deeltafels, ook leerden we over bruto, netto en tarra. Feit of mening???? We kunnen ook nadenken over een feit of een mening. De turnles was supertof, borstspassen geven kunnen we als de beste!

Klas van juf Sofie

Land art of landschapskunst is de kunst die ontstaat door de natuur te vormen of te hervormen en daardoor een nieuwe betekenis te geven. Een hele boterham... maar dat is wat het 5de en 6de leerjaar in de les Beeld tot stand brachten. Iedereen verzamelde takken, blaadjes, bolsters, nootjes en ander herfstmateriaal uit de natuur. Eerst werd alles netjes geordend per groep. Dan kwam de inspiratie stilaan los. Welk materiaal wordt gebruikt, waar worden de kunstwerken op het schooldomein gemaakt en wat willen we creëren? Er werd heel goed samengewerkt, er ontstonden erg leuke ideeën en de resultaten werden één voor één mooi gepresenteerd aan de rest van de groep. Bovendien konden we genieten van een stralend zonnetje.



Klas van meester Thomas



Altijd leuk als je een spaarpotje in huis hebt als je iets wil kopen..

Deze week zijn we gestart met ons nieuwe thema: Spaar je rijk!

De kinderen leerden heel wat over de geschiedenis van het geld, welke landen er in EU-zone met de Euro betalen,...

Ze leerden zelfs hoe ze codes kunnen kraken ik. Dat belooft...

